

Kære alle 100 kvinder

december 2014

Det er en jule hilsen og lidt om hvad jeg oplevede i Landsbyskolen ved mit besøg her i november.

Jeg var i landsbyen en uge og deltog meget i skolen –og igen denne gang oplevede jeg mange ting der foregår i skolen –ting der for mig var nyt og spændende, jeg fik også mulighed for et endnu tættere forhold til børnene, som klart nu kender mig, og jeg syntes der er flere og flere jeg kan genkende, men også som jeg lærer bedre og bedre at kende. Det er dejligt at se dem og se hvordan de udvikler sig. Der er en stor gruppe som jeg har fulgt fra starten –som nu er på sidste år i vores skole, som jo slutter med 11 - -12 årige, nogle vil fortsætte i en lokal skole, og andre vil rykke til en af skolerne i den større nabo by Jaspur. Vi har talt om hvorvidt en udvidelse af vores skole er mulig –således at Tellus-Art Academy kunne tilbyde 3 års undervisning mere.. men det er fremtid lige nu.



Min deltagelse i undervisningen er jo præget af stor sprog barriere, og alligevel oplever jeg at vi alle har glæde af samværet, og så vil lærerne gerne have nye ideer til hvordan de kan undervise og aktivere eleverne -og det er jo noget af det jeg syntes er sjovt, og dejligt at kunne give videre.

Ved at jeg havde de mange dage på skolen opdagede jeg som skrevet, også ting jeg aldrig før har vidst, det var ting som

-Hvorfor de har deres skoletasker liggende på bordet og ikke stående på gulvet...

-At de fik karakterer i 10 fag, -som de fik med hjem til underskrivning, det fik de 2 gange i løbet af året og til slut en årskarakter, men jeg forstod ikke helt hvor det var det blev registreret...

-At eleverne rykkede rundt i klasserne alt efter hvor de var niveaumæssigt... at hver lærer havde en stor frihed til hvordan de ville undervise -jeg har tidligere fornemmet at skolelederen dirigerede dem, og det var dejligt at se hvordan han i stedet støttede dem og var stolte af den måde de underviste - eks havde en af underviserne lavet ler perler med eller til eleverne, som de havde

trukket på snore, og brugte til regning og tal forståelse i de helt små klasser, de starter jo som 4 årige...

Det har længe undret mig hvorfor skolebordene bruges til at lægge skoletaskerne på.. så jeg talte med skolelederen og viste hvordan vi gjorde i Danmark... men så fortalte han mig –at fordi der jo var bøger i taskerne og bøger var noget af stor værdi –ønskede man ikke at lægge dem på gulvet... derfor lå de på bordet. – det blev endnu en øjenåbner på hvor store forskel vi har.



Ajmer(lederen af Tellus-Art) foreslog at vi gav eleverne i de ældste klasser dagbøger, så jeg var i byen og købte 60 dagbøger – og Ajmer præsenterede ideen for eleverne -at skrive dagbog, at skrive sine egne historier -at have sin helt egen private bog som man kunne /skulle skrive sine egne tanker ned i... -det var en kolossalt stor oplevelse at følge denne proces, dagligt fortalte Ajmer dem, om noget som han oplevede var væsentligt i livet, og på denne måde inspirerede dem til at skrive, -ex en dag var det om -hvem der altid var der –hvem der altid havde dem i sine tanker -hvem der trøstede dem ... osv osv og til sidst gættede de at det var deres mor.. og så gik snakken videre ud fra det.

Der er ingen tvivl om at det var en rigtig god ide at starte dem op med at skrive dagbog, -at skrive egne historier, og de var så stolte af deres bøger, og viste hver dag hvad de havde skrevet. Vi fik også talt med lærerne om, at hvor meget de skrev, var ikke lige så væsentlig, som at de hver dag havde skrevet, nogle ville selvfølgelig skrive mere end andre, og vi talte om hvorfor det var at jeg syntes det var helt ok.

Rundt om skolen er der nu plantet træer, buske, roser og der er græs over hele skole gården –der er kommet låge ind til skolen og lys der er tændt om natten.



Sidst vil jeg lige fortælle om gyngestativet –det bliver flittigt brugt og nu ser jeg hvor god en ide det var at lave gyngesæderne brede –det giver mange flere børn mulighed for at gynge. Det er skønt at opleve den glæde det summer af rundt om dette lange stativ med 12 gynger –og massere af glade unger i deres blå uniformer og med deres store brune øjne.

Nu vil jeg ønske jer alle en glædelig jul samt et godt nyt år med et foto af min Perlepige...



Kærlig hilsen Pernille

Pernille Toft Lund
www.toft-billedkunst.dk